

inleiding

Beste donateurs,

Ook het afgelopen jaar is voor Namaste Projects een jaar geweest, waarin zich een hoop heeft afgespeeld. Over enkele hoogtepunten vindt u in het jaarverslag 2007 meer informatie. Daarnaast willen wij nog aan u kwijt, dat Bishnu, een van de leidinggevenden in ons huis, leraar is geworden op de school waar onze kinderen onderwijs genieten.

Verder zijn wij als bestuur van Namaste Projects bezig ons beleid verder te ontwikkelen op het gebied van:

- om de duurzaamheid van het kinderdhuis te realiseren
- het uitbreiden van onze activiteiten. Hierbij kunt u denken aan: het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in Namjung, het ondersteunen op het gebied van onderwijs in Namjung
- het oprichten van een stichting in Nepal (NGO)
- kookfaciliteiten in het kinderdhuis m.b.v. zonne-energie te realiseren (dit i.v.m. de telkens terugkerende energieschaarste)
- oriënteren op de mogelijkheid tot het bouwen van een eigen kinderdhuis

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan.

Namens het bestuur,
H. Vette (voorzitter)
P. Ojemann (secretaris)

informatiedag donateurs

Tijdens het bezoek van Krishna en Susila aan Nederland heeft Namaste Projects op 17 mei 2007 haar eerste informatiemiddag voor donateurs georganiseerd. Er werd die middag een gevarieerd programma gepresenteerd, te weten:

- powerpoint presentatie "The Children Of Namaste Projects"
- film voorstelling "Nepal May 2006"
- veiling
- verkoop van shawls
- lezing over het bezoek aan het kinderdhuis in Nepal door Lucia en Lilian
- Nepalees bordspel
- kennismaken met Krishna en Susila
- verder waren er de nodige Nepalese versnaperingen te nuttigen

Voor deze middag mocht de stichting gebruik maken van de locatie Salland van het Montessori Onderwijs Purmerend. Het bestuur van Namaste Projects kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde dag.

bezoek Krishna en Susila

Met behulp van privégeden en de financiële steun van vrienden, zijn wij in staat geweest Krishna en Susila voor de maanden april en mei uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. Aansluitend aan het bezoek van Ron aan Nepal vlogen zij op 29 maart binnen. In de twee maanden dat Krishna en Susila bij ons op bezoek zijn geweest, hebben zij uitgebreid kennis kunnen maken met de Nederlandse/Europese cultuur en gewoonten. Behalve Nederland, hebben ze in die twee maanden ook Duitsland (Bonn), Frankrijk en Parijs bezocht. Zowel in Nederland als in Nepal wordt er nog regelmatig over deze twee gedenkwaardige maanden gesproken. Een beleving om nooit te vergeten.

bezoek Ron

In oktober 2007 heeft Ron een bezoek aan Nepal gebracht. Hij heeft zich ondermeer beziggehouden met het maken van een opname van het lied Resham Phiriri. Deze opname is gebruikt bij de productie van een CD met kinderliedjes van het Montessori Onderwijs Purmerend, waarvan de opbrengst ten goede gaat komen aan Namaste Projects. Zijn reisverslagen zijn terug te vinden op de website van Namaste Projects.

bezoek Peter

In december 2007 is Peter afgereisd naar Nepal. Ook van zijn bezoek is het nodige terug te vinden op de website. Het doel van zijn reis was om met de kinderen plus leiding van het kinderkamp een korte vakantie te houden in Nepal. Zij hebben met z'n allen Phokora (uitvalsbasis voor trekkings, aan de voet van de Himalaya) en Chitwan (dit is een natuurreservaat in Nepal) bezocht.

website

De website is inmiddels aangepast en voorzien van de meest actuele informatie.