

Inhoudsopgave blz. 1

inleiding en missie blz. 2

kinderhuis blz. 3

- onderwijs
- Stichting Weeskinderen Azië (SWA)
- nieuwe kind
- vertrokken kind
- in en om het huis
- lustrumviering in Nepal

overige activiteiten

- informatiedag donateurs
- bezoek Durga en Bishnu
- sanitaire voorzieningen Namjung
- vrouwen educatie Namjung
- website
- verkoop shawls
- eigen grond

financiën blz. 7





inleiding en missie

inleiding

Beste donateurs,

2010 is voor Namaste Projects een belangrijk jaar geweest. We hebben ons eerste lustrum gevierd, samen met Bishnu en Durga een tweede informatiemiddag voor onze donateurs georganiseerd, een nieuw meisje in ons kinderhuis opgenomen, maar tegelijkertijd ook het eerste kind zien vertrekken. Natuurlijk hebben we ons, naast het kinderhuis, nog bezig gehouden met verschillende projecten, waarover u verder in dit verslag geïnformeerd zult worden.

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2010 aan.

Namens het bestuur,
H. Vette (voorzitter)
P. Ojemann (secretaris)

missie

Ons doel is:

Voorwaarden te scheppen om individuen mogelijkheden te bieden een beter bestaan op te kunnen bouwen en te kunnen voorzien in een eigen levensonderhoud; de Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van een kindertehuis

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Kinderhuis

Onderwijs

Sinds april 2010 zitten onze kinderen op de Mount Everest school in Bhaktapur. Na een korte gewenningsperiode hebben de kinderen hun plek in de klassen gevonden. De school heeft de beginsituatie van de kinderen goed in kaart gebracht, waardoor de overgang soepel is verlopen. De kinderen en de leiding van het kinderkuis zijn erg blij met de overgang naar de nieuwe school. We zien, dat alle kinderen zich op een positieve manier ontwikkelen (zie bijgevoegde resultaten).

Stichting Weeskinderen Azië (SWA)

Namaste Projects is benaderd door Stichting Weeskinderen Azië. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld het verzamelen van gelden voor financiering van projecten die de opvang en/of levensverbetering van weeskinderen in Azië ten doel hebben. Deze stichting wil zich niet beperken tot één bepaald weeshuis. Inmiddels heeft Namaste Projects twee maal financiële steun van SWA ontvangen. Dankzij de tweede gift, hebben wij in overleg met SWA, een dieselgenerator aangeschaft. Deze was hard nodig, aangezien de "powercuts" zijn toegenomen tot gemiddeld 16 uur per dag. Door deze stroomonderbrekingen is het niet langer mogelijk de batterijen van de noodvoorziening voldoende op te laden.

Nieuwe kind

Net als vorig jaar, heeft de Nepalese overheid een beroep op Namaste Projects gedaan om een kind in ons huis te plaatsen. In mei 2010 is, Jyoti Ghorti Magar, een meisje er in ons kinderkuis bijgekomen.

Jyoti is geboren op 21 december 2005. Ze komt uit Gintar Dovan een dorp op 5 uur voorbij Pokhara. Jyoti gaat naar de kleuterschool.

Vertrokken kind

Tot onze spijt heeft Arathi Pantha Arathi het kinderkuis verlaten. Zij is uit vrije wil teruggegaan naar haar geboortedorp en woont momenteel bij een neef die al eerder voor haar had gezorgd. Arathi is geboren in 1996 en woonde sinds half november 2005 in het huis. Ze is de oudere zus van Sapana, die nog steeds bij ons woont. Al het mogelijke is gedaan om Arathi voor ons kinderkuis te behouden. De dagelijkse

leiding heeft veel gesprekken met haar gevoerd, vanuit Nederland is er met haar ge-e-mailed, tijdens een bezoek aan Nepal is er uitvoerig met haar gesproken en ook de Social Welfare Service in Nepal (vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbescherming) heeft Arathi de gevolgen van haar voorgenomen keuze duidelijk gemaakt. Het mocht helaas niet baten en heeft zij haar plan doorgezet. Arathi heeft voor het NCWSC (Nepal Children Welfare Social Center) een overeenkomst moeten ondertekenen waarin zij aangeeft het kindershuis te willen verlaten.

In en om het huis

Door toenemend watergebrek (o.a. ten gevolge van bouwactiviteiten aan de doorgaande weg Kathmandu-Bhaktapur) hebben wij besloten om voor het kindershuis een contract af te sluiten met een tweede waterleidingbedrijf. Een voortdurende waterleverantie is vanaf heden gerealiseerd. Daarnaast is er nog een pomp aangeschaft om regenwater uit de bron te kunnen oppompen, waardoor voor een aantal activiteiten (denk aan besproeien van de tuin, schoonmaken van de terrassen, etc.) geen leidingwater gebruikt hoeft te worden.

De gebrekkige bestrating van de modderige achterplaats is vervangen door een vlak stenen terras. Deze verbetering was noodzakelijk aangezien op deze plaats de afwas wordt gedaan, de groenten worden schoongemaakt en tanden worden geïetst.

Lustrumviering in Nepal

Augustus 2010 is het eerste lustrum van het kindershuis op passende wijze gevierd met onze kinderen, leiding, de leden van de NGO en buurtbewoners. Het vieren van dit lustrum is tevens aangegrepen om de banden met de buurt te versterken.

Overige activiteiten

Informatiedag donateurs

Tijdens het bezoek van Bhisnu en Durga aan Nederland heeft Namaste Projects op 17 mei 2010 haar tweede informatiemiddag voor donateurs georganiseerd. Er werd die middag een gevarieerd programma gepresenteerd:

- powerpoint presentatie
- diverse filmvoorstellingen
- verkoop van shawls
- lezing over bezoeken aan het kindershuis in Nepal door -Nikki
- Mart en Nicolas
- Nepalees bordspel
- kennismaken met Bhisnu en Durga
- het Nepal-kennisspel "petje op, petje af"
- verder waren er de nodige Nepalese/Indiase versnaperingen te nuttigen o.a. verzorgd door de fam. Singh.

Voor deze middag mocht de stichting gebruik maken van de locatie Salland van het Montessori Onderwijs Purmerend. Het bestuur van Namaste Projects kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde dag.

Bezoek Durga en Bishnu

Met behulp van privé gelden en de financiële steun van vrienden, zijn wij in staat geweest Bishnu en Durga voor de maanden april, mei en juni uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. Aansluitend aan het bezoek van Ron aan Nepal, vlogen zij in de derde week van april binnen. In de drie maanden dat Bishnu en Durga bij ons op bezoek zijn geweest, hebben zij uitgebreid kennis kunnen maken met de Nederlandse/Europese cultuur en gewoonten. Behalve Nederland, hebben ze in die twee maanden ook Duitsland, Frankrijk en Parijs bezocht.

Zowel in Nederland als in Nepal wordt er nog regelmatig over deze drie gedenkwaardige maanden gesproken. Een belevenis om nooit te vergeten.

Net als bij het bezoek van Krishna en Susila in 2007 is dit niet ten laste gekomen van de stichting en gefinancierd uit privé middelen.



Sanitaire voorzieningen Namjung

In Namjung (midden Nepal) is Namaste Projects gestart met het aanleggen van toilet en douchegelegenheden voor de bewoners. Voorheen beschikte men over geen enkele sanitaire voorziening. Bewoners kunnen aangeven interesse te hebben in een dergelijke voorziening. De dorpsraad van Namjung kijkt welke families daar voor in aanmerking komen. Namaste Projects levert het materiaal, waarna de dorpsgemeenschap gezamenlijk de voorziening aanlegt. In 2010 is Namaste Projects erin geslaagd 24 van deze voorzieningen te realiseren.

In Namjung hebben we, dankzij een éénmalige schenking, de slechte en niet functionerende sanitaire voorziening van een school met 700 leerlingen, volledig kunnen vernieuwen.

Vrouwen educatie Namjung

Het bestuur van Namaste Projects heeft besloten dit waardevolle project in Namjung te omarmen en zorgt voor de financiële continuïteit.

Website

De website heeft een eerste facelift ondergaan. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de update van onze site.

Verkoop Shawls

Dankzij de inzet van Petra van Benschop is er ook dit jaar weer voor een aanzienlijk bedrag aan Pashmina shawls verkocht. Zie financieel verslag.

Eigen grond

Op de valreep van 2010 zijn wij serieus op zoek gegaan naar grond om ons eigen kinderkuis op te bouwen. Het idee is om deze grond buiten de Kathmandu vallei te vinden, in de buurt van Ghorka. Hier liggen voor de meeste kinderen hun roots, de grondprijzen zijn gunstiger en de omgeving is veel schoner. Wij streven naar een stuk grond waar op gespeeld kan worden door de kinderen, waar een moestuin kan worden aangelegd, zodat de kinderen kunnen leren land te bewerken en waar eventueel een gebouw kan worden geplaatst voor verschillende activiteiten. U kunt daarbij denken aan: een cursusruimte, kinderopvang, een werkplaats of bed & breakfast. U zult zich realiseren, dat dit een project voor de lange termijn is.

Financiën

