

Reisverslag december 2012 Peter en Syl met Krishna naar Namjung



Hobbel de bobbel reden we over de voornamelijk onbestrate zandweg met de gehuurde pick-up naar Namjung, het geboortedorp van Krishna. De onherkenbaar stoffige bagage werd voor ons onhandige westerlingen naar de boerderij van Krishna's ouders gedragen. Onmiddellijk werden we betoverd door het prachtige weidse uitzicht over het dal, met in de verte besneeuwde toppen van de Himalaya. 's Avonds aten we in de lemen keuken. In onze dikke winterkleden zaten we op wankelende rieten krukjes met een bord vol rijst, groenten en ei in het kaarslicht te eten onder het toezien van amma¹, Krishna's moeder. Zij schepte onze borden voor we het wisten weer vol. Als laatste begon zij met haar maaltijd. De vloer werd schoongemaakt met een rolletje klei. Die avond werd het programma van de komende dagen doorgenomen. Ondertussen ving amma¹ met een soort tang een kleine rat, die nietsvermoedend tussen het keukengerei scharrelde.



De volgende ochtend hoorden we steeds meer geroezemoes uit het dorp opstijgen. De meeste vrouwen van de vrouwengroep, de dorpsraad en andere geïnteresseerden verzamelden zich op het dorpsplein in afwachting van onze komst.

We werden verwelkomd door de op hun paasbest geklede vrouwen met handvol bloemen. Er werden toespraken gehouden over de initiatieven van Namaste Projects. Wij hebben de nadruk gelegd op de kracht waar ze zelf over beschikken, de enorme inzet van Krishna en het feit dat in de toekomst de hulp aan Namjung niet vanzelfsprekend zal zijn. Dit gezien de verhoogde uitgaven van Namaste Projects en dat het kindershuis de prioriteit heeft.



De volgende dag hebben we met de voorzitter van de dorpsraad een wandeling langs bijna alle 96 toiletten gemaakt, die in eerste instantie door Ron en Peter en in een later stadium door Namaste Projects zijn geplaatst. Sinds enkele jaren doen de bewoners hun behoefte niet meer op de paadjes en hebben de meeste gezinnen een toilet. Met trots werd overal de deur van het toiletgebouwtje geopend en beaamden wij hoe schoon en prachtig het was.



's Avonds kwamen heel veel vrouwen van de vrouwengroep voor een dansfeest naar de boerderij. Begeleid door twee mannelijke trommelaars hoorden we ze aankomen. Er werd gedanst en gezongen. Teksten, die geïmproviseerd werden en afgewisseld door een refrein. Onontkoombaar: er werd van ons ook verwacht te gaan dansen en te zingen. Dat zorgde voor veel hilariteit.



De volgende ochtend werden wij bij de voorzitter van de dorpsraad en zijn vrouw verwacht op het ontbijt. Dat wil zeggen rijst met groenten, ei en andere lekkere dingen rond 11.00 uur. Wij werden verwend, getraakteerd op vele verhalen en wisselden allerlei ideeën en plannen uit. Wij werden elk moment van deze trip wijzer en kwamen dicht bij Krishna te staan, omdat wij hem volgden en merkten wat er op hem afkwam. Veel mensen spraken hem aan over een probleem. De hersenen van Krishna staan nooit stil. Hij is voortdurend oplossingsgericht bezig, komt op nieuwe ideeën en gaat na overleg met een ervaringsdeskundige, (zijn moeder, de voorzitter van de dorpsraad of de bestuursleden van NP) zijn plannen uitwerken.





Om dit verslag redelijk kort te houden komt nu een lijstje met onderwerpen, die ook nog uitgewerkt hadden kunnen worden.

- Er is niet 1 vrouwengroep, maar er zijn er vele. Alle groepen willen microkredieten. De vrouwen van een geregistreeerde vrouwengroep betalen een kleine contributie. Dat kunnen de allerarmsten niet betalen. Hoe kunnen we juist die vrouwen helpen?
- De voorzitter van de dorpsraad moet voor vergaderingen en andere werkzaamheden voor NP vrij van zijn werk nemen. Hij wordt dan niet uitbetaald en kan dat geld eigenlijk niet missen.
- Een onaanraakbare vrouw is haar man verloren en kan niet direct geholpen worden, omdat een onaanraakbare geen waardevolle bezittingen mag hebben.
- NP kreeg een ingelijste bedankbrief van de middelbare school, waar NP twintig kinderen ondersteunt.
- Een groep vrouwen was een kaarsenproject gestart. De door hen gemaakte kaarsen bleken van slechte kwaliteit en onverkoopbaar, omdat ze door derden verkeerd waren voorgelicht en chemicaliën aan de was hadden toegevoegd.
- In en rond het dorp lopen tijgers rond.
- Het is traditie, dat vrouwen in hun eentje buiten in de jungle bevallen en snel weer hun werk hervatten. Deze leefregel wordt tegenwoordig iets minder streng gevolgd.

- De moeder van Krishna is getrouwd op haar veertiende en van hem bevallen op de drempel van de keukendeur, omdat ze te laat was om naar buiten te lopen.

1. amma = moeder